

שורשים לביטאון והרבה תודות

עם הופעת הגיליון הראשון של הביטאון המחודש תכנון שהוקדש כולו להם, לעבודתם ולתרומתם לקידום האיגוד.

כיושב ראש האיגוד בין השנים 2001-2006 החלטתי למלא את ההבטחה לחידוש הביטאון והתחלתי לחפש עורך מתאים. בראשי עלה מיד כמועמד מצוין פרופסור ארנסט אלכסנדר, פרופסור אמריטוס לתכנון ערים מאוניברסיטת ויסקונסין, ארה"ב, שבחרתו ארצה לימד בטכניון, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. שמחתי מאד שפרופ' אלכסנדר קיבל את הצעתי לשמש עורך הביטאון המחודש. בין פעולותיו הראשונות, בשיתוף עם ועד איגוד המתכננים, הייתה בחירת שמו החדש של הביטאון – "תכנון". נבחרה מערכת, נבחרו עורכי משנה, נבחרה עורכת גרפית, הביטאון עוצב מחדש ו-19 מכרכיו ראו אור בדפוס ובצבע. לפני מספר חודשים הוחלט להפסיק את ההוצאה המודפסת והביטאון החל להופיע בגרסתו הנוכחית, המקוונת. עם הכרך הנוכחי אנו חוגגים עשרים שנות פרסום של הביטאון המחודש. הרבה ברכות והרבה תודות לפרופ' ארנסט (אלכס) אלכסנדר על התמדתו רבת השנים בעריכתו המצוינת של הביטאון. בשם כל חברי המערכת בעבר ובהווה אנו מאחלים לו המשך עריכה פורייה, כה לחי!

אליהו שטרן

פרופ' (אמריטוס) אליהו שטרן המחלקה למדעי הסביבה, גאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע elistern@bgu.ac.il

אנו מביטים על מהדורה 1 כרך 20 של תכנון – ביטאון איגוד המתכננים בישראל. עשרים שנה של ביטאון "חדש" אותו הייתה לי הזכות לחדש בעת ששימשתי יושב ראש האיגוד. הביטאון הנוכחי נולד לאחר שנים ארוכות בהן פרסם האיגוד כתב עת בשם תכנון סביבתי שהתיימר בתחילתו להיות רבעון אולם בצוק העיתים שמחנו אם הוא פורסם גם אחת לשנה. ולא בעורכיו היה האשם, אלא בנו שלא טרחנו די למלא אותו בתוכן ולהעסיק את עורכיו בהתקנתו לדפוס. ויחד עם זאת כתב עת זה ראה גיליונות רבים וחומר רב ערך התפרסם בו במהלך השנים. כאיש אקדמיה וכמתכנן עצמאי ראיתי בו במה ראויה גם לפרסום מאמרים מקצועיים וגם לפרסום דיווחים על פרויקטים שיש בהם לעניין את הכלל. הרבעון לתכנון סביבתי היה מעין דגל לאיגוד, מעין ציר מרכזי שהתמצו בו רבות מפעילויותיו וגם אם הוא לא התעדכן מבחינה טכנולוגית, וגם אם הוא סבל ממצוקה תקציבית, וגם אם קצב הופעתו לא היה סדיר, הוא נעשה ביד אוהבת, בשקידה אין קץ שהתמשכה על פני שנים רבות, ללא גמול, ללא הכרת תודה מקוראיו, לא במהלך הדרך ובמיוחד לא "בסופה". לצערי, הייתי נוכח באותו "סוף" שלא נעשה על דעתי – אלא בניגוד גמור לה ולפיכך גמלה בליבי אז ההחלטה, שאם תהיה בידי ההזדמנות, אפעל לחידושו של כתב העת, אמנם במתכונת חדשה, באמצעים מתקדמים יותר ואפילו תחת שם כוללני יותר.

שורשיו של הביטאון מגיעים איפוא לראשית ימיו של האיגוד. הצוות האחרון ששקד על עריכתו והפקתו של הרבעון לתכנון סביבתי כלל ארבעה חברים: העורך – פרופ' דן סואן, חברי המערכת – אילה הירש, אשר סטופ והרי ברנד. מבניהם, פרופ' דן סואן נשא בנטל העריכה הראשית במרבית המהדורות, מאז הביטאון ה-11 ועד לאחרון, ביטאון מס' 57. במהלך השנים נשאו בעול העריכה ושימשו כחברי מערכת כל החברות והחברים הבאים: פרופ' אלישע אפרת, אדר' מיכאל בונה, דר' אליהו בורוכוב, אדר' יונתן גולני, אינג' יצחק גילת, אדר' מאירה גלוסקינוס, ישעיהו וילקנסקי, דר' רחל וילקנסקי, פרופ' אליה וירצבורגר, אדר' אריאלה נשר, רות פרידמן, פרופ' ברוך קיפניס, אדר' מיכאל קון, פרופ' אריה שחר ופרופ' מרדכי שכטר.

אין הזדמנות נאה מזו להודות לכל אחד ואחת מהם בשם כל חברות וחברי איגוד המתכננים בישראל, ובשמי אני, על העבודה הנאמנה, השקדנות, החריצות והמקצועיות שליוו את הפקת הרבעון במשך עשרות שנותיו. ואפילו אם הסיום הותיר בפייהם, ובצדק, טעם מר, אני מקווה שהוא התפוגג