

לזכרם



ניר שלו 1965-2020

עמותת במקום, חברי צוות והנהלה אבלים ועצובים על מותו בטרם עת של חברנו היקר ניר שלו. ניר עבד עמנו במקום: מתכננים למען זכויות תכנון, בשנים 2006-2018. ניר היה חכם, יסודי, סקרן, רגיש, שוחר צדק, ונחבא אל הכלים, ושאף לשפר את העולם ברגישות ועקביות בלתי מתפשרת. הוא היה תחקירן מעולה, מומחה לתכנון, למשפט ולנכחי הביורוקרטיה. כתיבתו היתה חדה, טיעונו מבריקים, מעמיקים ומבוססים על ידע נרחב במגוון תחומים.

בעבודתו במקום ניר השפיע על מהלכי תכנון פוגעניים רבים. הוא היה שותף בעשרות התנגדויות והשגות שהגישה עמותת במקום, כתחקירן וככותב, ובהן: ההתנגדות לתמ"א 46 - להקמת מתקן כליאה למבקשי מקלט; תחקיר בדבר אי-ההיתכנות של תמ"א 38 מעבר לאזורי ביקוש - תחקיר שהקדים את זמנו וחשף כי התמ"א לא תממש את מטרותיה; היה שותף למחקר וכתיבת דוח "התחום האסור" – המשמש מאז כתיבתו כבסיס היסודי והמקיף להבנת מדיניות התכנון הישראלית בגדה המערבית.

כתושב העיר רמת גן, עתר ניר ביחד עם עמותת אדם טבע ודין נגד הוועדה המקומית בהחלטתה להגדלה בלתי מבוקרת של הצפיפות בעיר באמצעות אישור גורף לתמ"א 38. עתירתם התקבלה ושינתה את מדיניות התכנון העירונית ברמת גן והשפיעה על המדיניות בערים אחרות.

ניר היה פעיל מרכזי ונמנה עם דור המייסדים של האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים, והתנועה לשחרור בעלי-חיים בישראל. הוא תרגם לעברית את הספר 'טבח החפים מפשע' של הנס רוש, ונאבק יחד עם שותפיו נגד ניסויים בבעלי חיים במעבדות אוניברסיטת תל אביב ובמקומות אחרים.

בשנתיים האחרונות ניר הפסיק את עבודתו במקום, אך המשיך ללוות אותנו בנדיבות עד ימיו האחרונים בעצה טובה ובדעתו הנבונה.

איבדנו חבר ושותף לדרך.

יהי זכרו ברוך.

הערת מערכת: המדור "לזכרם" נפתח לבקשת הקהל של תכנון, כפלטפורמה להספדים קצרים לחברים/ות למקצוע ו/או לעבודה בתכנון או עיסוק קשור. כותבים וקוראי הביטאון שמבקשים לפרסם הספד במדור מוזמנים להגיש אותו למערכת. שם המנוחה יופיע ככותרת ותמליל ההספד לא יעלה על 250 מילים. א.א.